

# *Gedicht over de Dankdag*

*Geschreven door Christien de Priester.*





*Dankdag houden in een leven  
vol van moeite en van pijn?  
Als de nacht geen rust kan geven  
en we worden voortgedreven  
in deez` aardse zandwoestijn  
kan het dan nog dankdag zijn?*







*Zwaar zijn soms de moeilijkheden,  
groot de zorgen en 't verdriet.  
Rouw en smart wordt er geleden,  
en door al de tegenheden  
zien we vaak het goede niet,  
dat de Heere ons nog liet.*





*Hij, Die wondde, wil genezen. Zijn wij duister en verward?  
Hij geeft moed in angst en vrezén, let op weduwen en wezen,  
ziet de weduwnaar in `t hart en troost zelfs in diepe smart.*





*En ook zijn de vele zorgen, die ons kwellen dag en nacht,  
voor vandaag, maar ook voor morgen,  
niet voor 't oog van God verborgen.  
Hij geeft dikwijls onverwacht, nieuwe moed en nieuwe kracht.*





*Kom, zie eens de goede dingen  
die de Heere ons steeds gaf!  
Hij wild ' ons met zegeningen  
dag aan dag zo mild omringen;  
and` ren sneed Hij `t leven af  
en zij daalden reeds in `t graf.*









A scenic landscape featuring a clear blue sky, a body of water in the upper left, and a field of green grass with numerous yellow and purple flowers in the foreground and middle ground.

*Hij heeft ons nog willen sparen,  
had geen lust in onze dood.  
Ondanks ziekten en gevaren,  
wilde Hij ons nog bewaren.  
Waar geen schepsel uitkomst bood, gaf Hij  
redding uit de nood*



*Ja, God heeft Zijn Woord geschonken, waardoor Hij Zelfs dwazen leidt.  
`t Heeft ons in het oor geklonken,  
`t is misschien in `t hart gezonken,  
`t gaf bemoediging in strijd, `t wees de weg tot zaligheid!*









*Door Zijn Woord wil Hij verkwikken, troost Hij 't hart dat droevig is.  
En in bange ogenblikken, als de moeiten ons verschrikken,  
geeft het Woord in ons gemis, licht in nacht en duisternis.*







*„ Leer ons, Heere, voor U buigen;  
stil ons rusteloos gemoed.  
Breek `t hoogmoedig hart in duigen,  
wil ons Zelf eens overtuigen,  
dat het heilig is en goed  
wat U in ons leven doet!*



*Foto's zijn genomen in Oostenrijk 2013*







Muziek Abba Vader gespeeld door ;  
Hendrie Westra Marimba  
Harry Kramer Orgel.



*Einde  
Groet van Rian*

