



TEKST: W. DE JONGSTE
FOTO'S: SAMUEL OTTE

„Jongeren vinden er soms nét de juiste klik”

Refoweb.nl bestaat een decennium. De twee drijvende krachten achter de site hebben het genoeg om 321.000 unieke bezoekers per jaar voorbij te zien komen. „We hebben nooit het vermoeden gehad dat we in zo'n grote behoefte zouden voorzien. Het wonderlijke is dat de site gezag lijkt te hebben, omdat die niet kerkelijk gebonden is,” aldus oprichter Gert Janssen.

10 jaar Refoweb

de confrontatie wel aangaan. „Dat is ook broodnodig,” stelt Janssen. „Jongeren uit onze achterban hebben vaak nauwelijks geleerd om over het geloof en de daaruit voortvloeiende consequenties na te denken, laat staan te spreken. Iets is zo omdat vader of moeder of de dominee het zegt, maar beargumenteren vanuit Bijbels perspectief valt ze vaak enorm lastig. Dat Bijbels perspectief is voor ons nu juist de enige leidraad.”

HOBBY

Voor de twee neven uit Oosterbeek is alles tien jaar geleden begonnen als een hobby. Henk: „Internet was in die tijd nog relatief nieuw. We vonden het leuk om met elkaar te kunnen chatten en contact met elkaar te hebben. Dat hield

ook in dat we discussieerden op het forum. Naarmate de tijd verstreek, werd het forum steeds meer een ontmoetingsplek voor refojongeren. In de beginjaren hielden we ook nog meetings en gingen we dagjes uit. Als we nu de ontwikkeling van tien jaar bekijken, hadden we nooit kunnen bevroeden dat ons plan van toen zoveel effect zou hebben en in een behoefte zou voorzien,” vertelt Henk.

„We zijn nu wel professioneler geworden,” vult Gert hem aan. „We willen een platform bieden met, aan de ene kant, verantwoord vermaak, aan de andere kant, de mogelijkheid om allerlei problemen met min of meer gelijkgezinden te bespreken. Die problemen kunnen van maatschappelijke, geestelijke

en van lichamelijke aard zijn. Gelukkig hebben we meerdere mensen bereid gevonden antwoorden te geven op vragen die onder jongeren leven. Deskundigen die op hun gebied autoriteit uitstralen, weten waar zij over praten, maar ook bereid zijn naast en soms ónder de jongeren te gaan staan. Dat zijn onder andere psychologen, dokters, predikanten, ouderlingen, tandartsen en evangelisten. Op dit moment hebben we zo'n honderdzestig van die zogenaamde panelleden uit de achterban, maar dat aantal mag wat ons betreft nog wel groeien. De achterban betreft de volle breedte van de gereformeerde gezindte.”

VERGISSEN

Wie de site bekijkt, ziet dat



jongeren discussiëren, vragen stellen, soms rechtstreeks aan een predikant. Ook zie je dat het soms gaat om fenomenen waarvan veel ouders verwachten dat ze aan hun opgroeiende kind voorbij gaat. „Wij vergissen ons als ouders écht!” reageert Janssen stellig. „Zo'n 90 procent van onze jongeren weet precies wat er zich op het gebied van popmuziek afspeelt. Echt! Een onderwijzeres van een reformatrische basisschool vertelde me laatst dat haar leerlingen

Gert Janssen (r):

„De achterban betreft de volle breedte van de gereformeerde gezindte”

op hun Hyves, Facebook en op hun mobiele telefoon clips hebben staan van Lady Gaga, toch een van de meest erotisch geklede popzangeressen van dit moment. Er zijn jongeren die achterin de kerk, met de dopjes van hun mobiel in, naar deze muziek zitten te luisteren en te kijken. Wij willen hen begeleid confron-

B.S. van Groningen: „Geloofsvragen beantwoord ik graag”

Vast panellid van Refoweb.nl is godsdienst-docent B.S. van Groningen. Volgens hem zit menig vragensteller met serieuze vragen.

„Je merkt dat mensen soms worstelen met vragen over het persoonlijk verkrijgen van zielenheil. Mensen die aangeven zich schuldig te weten over bepaalde zonden en zich afvragen hoe die ooit vergeven kunnen worden. De allereerste vraag die ik moest beantwoorden ging over de kinderdoop, naar aanleiding van de tekst uit Markus 16 vers 16. Daar heb ik toen onder andere de Institutie van Calvijn op nageslagen. Je moet goed weten wat je als antwoord geeft. Natuurlijk zijn er altijd ook de vragen over de spanning tussen de verantwoordelijkheid van de mens en het welbehagen van God. Ik verwijs dan naar de tekst: 'Werk uwszelfs zaligheid met vrenzen en beven, want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken.' Ik voeg er dan altijd wel heel nadrukkelijk aan toe dat het voor ieder persoonlijk realiteit moet worden: deze tekst vormt

geen muur, maar een poort,” aldus Van Groningen, die eveneens ouderling is binnen de Gereformeerde Gemeenten. Maar er is ook de trend dat mensen kritischer worden naar hun eigen gemeente en predikant. Van Groningen: „Je merkt wel dat kritische mensen elkaar de hand boven

het hoofd houden nadat er een antwoord is gegeven.” De Refoweb-medewerker krijgt soms van de redactie vragen van allerlei aard toegewezen. „Vragen op het gebied van ethiek, geloofsvragen, exegetische vragen en vragen over het staan in deze samenleving, beantwoord ik graag. Gelukkig heeft Refoweb voor ieder terrein wel een capabel iemand. Wat mij erg opvalt zijn de vele vragen over seksualiteit. We zien

aan de manier van vragen stellen, te intiem soms, dat een bepaalde levensstijl het reformatorische volksdeel niet voorbij gaat. Ik vraag me in alle ernst af of alle vragen op dat terrein in het openbaar wel gesteld moeten worden. Het kan allemaal zo anoniem en iedere bezoeker kan meelesen.” De door Van Groningen gesignaleerde openheid is duidelijk ook iets van de jongste generatie..



teren. Heel veel jongeren hebben thuis geen tv, maar kunnen al of niet via open internet wel alles volgen via 'Uitzending gemist'.” De jongeren krijgen op Refoweb niet altijd het officiële standpunt van hun eigen kerk te horen, tenzij er nadrukkelijk om wordt gevraagd. Gert: „Wel een

Bijbels standpunt. Vaak selecteren we ook als we weten tot welk kerkverband iemand behoort, zodat de vraagsteller en de antwoord gevende volwassene toch wat tot elkaar komen.” Janssen ervaart dat jongeren veel gemakkelijker open zijn op Refoweb dan thuis of op catechisatie. „Je moet maar

pornoverslaafd zijn. Op Refoweb kun je daar anoniem vragen over stellen. Jongeren ervaren overal dat waarschuwend vingerdje: op school, in de kerk en ook op catechisatie. Bij ons ligt dat net iets anders. Ze zijn vrij hun vragen te stellen en krijgen zo mogelijk van deskundigen een antwoord. Dat kan inder-

daad ook een doorverwijzing inhouden, ja.”

OMGANG

Wie de vragenrubriek van Refoweb bekijkt, ziet categorieën als 'Bijbeluitleg', 'dogmatiek', 'exegese', 'geloofszekerheid', 'muziek' en 'boeken', maar daarnaast ook aparte onderdelen over

omgang met elkaar en met jezelf: bijvoorbeeld over geaardheid, seksualiteit voor en in het huwelijk en zelfbevrediging. Wat opvalt is de enorme openheid in het stellen van vragen; zodanig dat sommige bezoekers zich afvragen of dat zo wel moet...

Henk: „Van de top 20 (2010) aan meestgelezen vragen gaat bijna 70 procent over seksualiteit. Het is één van de mooiste schepingsgaven die we van de Heere gekregen hebben. We merken in deze rubriek dat er juist op dat terrein zoveel onkunde, verdriet en pijn (vaak zelfs letterlijk) is. Het aantal vragen daarover neemt alleen maar toe.” Ook de moderators zélf worstelen soms met de grens. Henk: „We proberen daarbij zoveel mogelijk al te gedetailleerde ontboezemingen binnen de perken te houden. Dat is ook de reden dat we met enige regelmaat vragen met platvloers taalgebruik in de prullenbak gooien.”

TOEKOMST

In de toekomst kijken kunnen de drijvende krachten achter Refoweb niet. Ze zijn bezig met vernieuwing en verbetering van de website. De ontwikkelingen op het gebied van communicatie worden nauwlettend gevolgd. De sociale media, zoals Facebook, Hyves en Twitter zijn 'in'. „Wie op dit moment nog met een forum op internet wil beginnen, loopt volgens Janssen 'hopeeloos achter'.” De beide websitebeheerders concluderen tot slot met pijn in het hart dat er in de

reformatorische achterban vaker sprake is van een richtingstrijd dan dat er eensgezind problemen worden aangepakt. „En zo

verliezen we onze jeugd aan de wereld. We merken dat aan de vragen die bij ons binnenkomen en aan de vele gesprekken die we

met jongeren voeren. Om dat te voorkomen zullen we eensgezind de handen in elkaar moeten slaan,” aldus Gert. ■

Esther: „Als jongvolwassene heb je zo je eigen vragen...”

Esther Beekhuis (27) is al tien jaar op Refoweb te vinden. „Als puber van zestien meer om te chatten. Als er dan leuke jongens waren, was dat vreselijk spannend natuurlijk. Van chatten kwam nog wel eens een afspraakje. Ik heb aan Refoweb een aantal erg goede vrienden overgehouden. Nu gaat het me steeds meer om de vragen en discussies op het forum.”

„Je hebt als jongvolwassene zo je eigen vragen. Bijvoorbeeld over de voorzienigheid of de zin van het lijden,” vertelt Esther. „Dat hield me bezig en door de antwoorden die her en der werden gegeven, ben ik er wel wat wijzer door geworden. Natuurlijk ben ik blij met mijn opvoeding, maar toch zie je wel eens opmerkingen over een bepaald thema die net even vanuit een andere hoek worden gemaakt dan dat je thuis gewend bent. Andere gezichtspunten hoeven niet altijd fout te zijn.” De Leersumse Refoweb-bezoekster beseft wel degelijk dat er binnen de refowereld niet altijd hetzelfde wordt gedacht over zulke zaken. „Op Refoweb zit echt 'van alles'. Je leest er ook meningen waarvan je beseft: die passen absoluut niet bij mij. Herkenning, toerusting en vormen zijn echter wel drie woorden waaraan ik denk als Refoweb ter sprake komt.”

Ook Esther ontgaat de openhartige vragen niet als het gaat om de omgang met elkaar. Dat is soms behoorlijk schrikken voor de argeloze refobezoeker. Esther: „Jazeker! Ik hoop dat dat ook voor iedereen werkelijk zo is. Ik doe jeugdwerk binnen onze Hervormde gemeente en ook daar sta je soms te kijken over wat er leeft

in onze gezindte. Ouders zouden dit daarom allemaal moeten lezen om te weten wat er speelt.”

